

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de bemoeizuchtige ouders van een kind, maar ook het gevoel gepest te worden, buitengesloten te zijn, opmerkingen over je uiterlijk, aangeraakt worden op een manier die je niet prettig vindt. Of een scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. Dat wil niemand.....

Sportplezier, daar gaat het om. Het is belangrijk dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn!

Heb je een incident meegemaakt, die de lol van het sporten minder maakt? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat erover. Dit geldt ook voor mensen, die gedrag zien van anderen, waarbij zij het gevoel hebben, dat er iets niet klopt.

Een vertrouwenscontactpersoon kan je ondersteunen bij het uitspreken van je verhaal . Dat gebeurt zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving. Het is belangrijk om al je emoties vrij uit te spreken, zoals verwardheid, boosheid, verdriet of ongemak.

Daarna gaan wij samen op zoek naar een mogelijkheid om hier verder mee om te gaan en naar iemand die jou verder kan helpen.

Een vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de vereniging: sporters, maar ook de ouders, trainers, supporters en vrijwilligers.

Wij zijn

Marja Vreugdenhil, voormalig jeugdarts.

Wim Jongmans, gepensioneerd huisarts

Wij hebben jarenlang ervaring in het luisteren naar verhalen van mensen in nood. Het meedenken in een niet alledaagse situatie als mens. Het meedenken en meezoeken naar meer ruimte voor jezelf om menswaardig te leven.

Schroom niet om contact met een van ons te zoeken. Wij zijn bereikbaar via:

vcp@thor-roosendaal.nl