

Heel THOR Bakt

THOR Nordic Walking “HapStap 2018”

Het begint een mooie voorjaarstraditie te worden, want al voor de derde keer organiseerde de werkgroep het jaarlijkse HapStap evenement. Het motto voor dit jaar is “Heel THOR Bakt”. Dit jaar is de Speeltuin Vrouwenhof als locatie gekozen.

Om half elf was de inloop gepland, maar vanwege het mooie weer waren veel deelnemers al eerder aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie met peperkoek of cake werd gezellig gekeuveld en bijgepraat. Het weer kon niet beter, want 22 april 2018 gaat de geschiedenis in als de warmste dag ooit.



Rond 11:15 uur gingen de Nordiccers in drie groepen van start. De AB lopers, de BC lopers en de D lopers liepen respectievelijk ongeveer 10 km, 8 km en 6 km. Voor de AB en BC lopers was een tussenstop gepland bij Nico en Trudy van Mook thuis, alwaar een heerlijke kop tomatensoep met brood werd geserveerd. Het was warm en zweterig weer. Voor de dorstige lopers waren kannen met koel water klaar gezet. De

complimenten gaan uit naar Nico en Trudy, die ons gastvrij in hun tuin ontvingen. Verder complimenten voor Piet Naalden voor het maken van de zeer smakelijke en voedzame tomatensoep.





De D lopers hielden hun tussenstop in Speeltuín Vrouwenhof, alwaar een kop tomatensoep werd geserveerd. Gevoed en gelaafd werd aan het tweede en laatste deel van de wandeling begonnen.

Rond twee uur was iedereen weer terug bij de speeltuin. Na een drankje genuttigd te hebben was het tijd voor de BBQ met saté, hamburgers, frites, twee soorten salades en een ijsje toe. De leden van de werkgroep bereidden de vleesjes op de BBQ en serveerden de frites en salades. Met het mooie weer was dat een warm karwei. Er schuilt veel talent in de werkgroep, want alles smaakte uitstekend.



Daarna was het tijd voor een stukje entertainment. De deelnemers kregen schorten uitgereikt waarop ons motto "Heel THOR Bakt" was vermeld. We werden ingedeeld in vier groepen en we brachten een prachtige canon ten gehore. Eerlijk gezegd, was het technisch gezien, een puinhoop en dat was juist het leuke ervan.



De dag werd afgerond met een tombola, waarbij je leuke prijzen in de wacht kon slepen. Onder andere lege en volle dozen, koffiemokken en als hoofdprijs een fles met een kwaliteitswijn. Het was hilarisch om te zien dat degene die de koffiemokken voor de tombola had meegebracht, diezelfde mokken terugwon.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en danken de enthousiaste werkgroep voor het organiseren daarvan.